



**Katholieke
Belangen Organisatie
Ede - Bennekom**

NIEUWSBRIEF

Maandblad voor Senioren

Jaargang 23 nr 12 dec. 2016



Van het bestuur	3
Waar heeft u een vraag over	
Drukken/insteken Nieuwsbrief	5
Gemeente ondersteunt mantelzorgers	6
Van de Pastor	6
Van de Commissie O & O	8
Kerstviering	8
Nieuwjaarsbijeenkomst	9
Overige informatie	10
Belastinginvulhulp	10
Landelijke belangenbehartiging KBO	12
Verslagen	14
Ouder worden maar.....	14
Nogmaals dagje uit	16
Kennis maken met de Islam	17
Vraag en Aanbod	19
Nieuwe leden	19
Collectiviteitskortingen zorgverzekeraars	
Samenwerkende KBO afdelingen	20

Kopij



Redactieadres:
kbonieuwsbrief@gmail.com

2



Viterlijke inleverdatum
27 december 2016

Van het bestuur



Waar heeft u een vraag over of behoefte aan??

Solidariteit <<<< >>>> Participatie

Wie wil vragen of behoeften mee helpen oplossen??

Uw bestuur is op dit moment zeer bewust bezig met het goed in beeld krijgen van de vragen en behoeften van u.

Sinds 2015 is er in het beleid bewust gekozen voor het thema “Zorg, veiligheid en welzijn”.

Wij merken dat veel mensen, zowel binnen onze KBO afdeling Ede-Bennekom als in andere ouderenorganisaties, behoefte hebben aan andere/meer vormen van aandacht (zorg en welzijn) en veiligheid.

Dat heeft ertoe geleid om een vraagstelling in gang te zetten over datgene wat ertoe doet om aan aandacht en veiligheid tegemoet te komen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het heel belangrijk is om mensen te horen.

Natuurlijk weten we dat al langer.

Daarom vragen wij in eerste instantie aan jullie allemaal om met je vragen en behoeften voor de dag te komen als jullie van de veronderstelling uitgaan dat wij de mogelijkheid hebben om die op een of andere manier voor u op te lossen.

Tot op heden kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden, met onze VOA Frans Bik, met Greet Groeneveld (bezoek zieken en ouderen), met Douwe Ettema (belasting coördinator) of met iemand aan wie u dit wilt toevertrouwen.

Maar tijden veranderen.

In het verleden zagen en spraken we elkaar in allerlei omstandigheden. Tegenwoordig veel minder of niet.

Dan is de volgende stap:

We gaan op zoek naar

Hoe en waar komen we bij de mensen die vragen en behoeften hebben?

Hoe en waar krijgen we ze in beeld (zien we ze)?

Hoe en waar kunnen we ze horen?

Hoe en waar liggen de contacten?

Voor ons staat vast dat we het netwerk van aandacht (zorg en welzijn) en veiligheid willen gaan uitbreiden met meer mensen.

Wij denken aan een team van mensen die:

“In de wandelgangen” mensen ontmoeten, die met elkaar in contact komen/zijn en ervaren dat er vragen zijn en dat er ergens behoefte aan is.

Mensen denken te kennen die vragen/behoeften hebben, maar die zich “verschuilen” in de luwte voor de eventuele aankomende stormen.

Als dat zo is?

Wilt u dan de spreekbuis voor hen zijn, zodat wij gezamenlijk naar oplossingen kunnen gaan zoeken.

Bent u een

Vragensteller/behoeftezoeker

of

Antwoordgever/behoefteoplosser,

neem dan contact op met één van de bestuursleden :

Adri Koch, a.i. voorzitter/secretaris, tel: 0318 65 03 68

Bertus Damman, 2^e secretaris, tel: 0318 63 77 00

Wim Reimink, penningmeester, tel: 0318 63 48 03

Annelies Tax-Tames, 2^e penningmeester, tel: 0318 61 77 93

Fred Deuning, bestuurslid O&O, tel. 0318 63 93 81

Of met

Frans Bik, vrijwillig ouderenadviseur,	tel: 0318 84 29 92
Greet Groeneveld, bezoek zieken , en ouderen	tel: 0318 61 31 56
Douwe Ettema, belasting coördinator,	tel: 0318 64 58 31 06 55 90 06 46

Namens het bestuur,
Janus van Riel.

=====

Drukken/vouwen/insteken van de Nieuwsbrief.

Gedurende een reeks van jaren wordt de Nieuwsbrief gedrukt met apparatuur welke staat opgesteld in een ruimte naast de Antoniuskerk. Deze apparatuur is verouderd en het is ook zeer de vraag hoe lang we hiervan nog gebruik kunnen maken. Verder speelt mee dat slechts één vrijwilliger (Joop Niese) goed overweg kan met deze drukmachine en er weinig animo bestaat 'in de leer' te gaan om deze klus over te nemen.

Het bestuur heeft daarom besloten dat vanaf 2017 het drukken van de Nieuwsbrief zal gebeuren bij drukkerij GVO in Ede. Bij dit bedrijf in Ede wordt sinds een aantal jaren ook al het Jaarprogrammaboekje gedrukt.

Het besluit betekent voor de redactie enerzijds een verlichting van de werkzaamheden (geen drukken en vouwen en voor 2 vrijwilligers geen 'insteken' oftewel invoegen van de bladen), anderzijds is er een strakkere deadline voor het inleveren van kopij en het samenstellen/opmaken van de Nieuwsbrief.

=====

Gemeente Ede ondersteunt mantelzorgers

Heel veel mantelzorgers, jong en oud, zetten zich in voor hulpbehoevende familie, vrienden of andere mensen die aangewezen zijn op hulp van anderen. Zij zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij verdienen dan ook waardering voor hun zorgverlening die dikwijls heel intensief en langdurig is. De gemeente Ede wil mantelzorgers in Ede ondersteunen en waarderen en stellen een geldbedrag van 100 euro beschikbaar voor alle mantelzorgers binnen de gemeente die daarvoor in aanmerking komen.

Iets terug doen voor uw mantelzorgers? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente; een prachtig gebaar uit dankbaarheid voor de aan u gegeven hulp en ondersteuning.

Aanvraag. U vraagt de mantelzorgwaardering aan via ede.nl/mantelzorgwaardering.

Voor 2016 kan dit nog tot en met **31 december 2016**.

Voorwaarden. De mantelzorg moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo is het aantal uren en de periode van de mantelzorg van invloed. Kijk voor meer informatie op ede.nl/mantelzorgwaardering.

=====

Van de pastor



“JE BENT EEN ENGEL!”

Kerstmis. Dat betekent voor velen: feest. Voor sommigen tegen de verdrinking in.

We willen er graag iedereen in laten delen. Rond het kerstverhaal uit Lucas 2 wordt in menig kerstlied gemeld: "Hoor de engelen zingen...". Wij zingen, met z'n allen of een koor zingt uit volle borst, naar het mij voorkomt allemaal gewone men-

sen, maar engelen, nee niet gehoord. Juist omdat ze met Kerstmis ter sprake worden gebracht, zouden we toch wel eens mogen weten wat dat voor wezens zijn. Waar kunnen we die "engelen" aan herkennen?

Laatst hoorde ik in een verzorgingshuis een oude dame tegen een verzorgster, die een glas warme melk bracht, zeggen: "Jij bent mijn reddende engel, nu kan ik straks misschien de slaap vatten". Je hoort het ook een vader of moeder zeggen tegen hun kind dat een mooie tekening heeft gemaakt: "Je bent een engel". Of een man tegen zijn vrouw als ze hem zijn slordigheid vergeeft: "Je bent een engel". Ja, natuurlijk zijn het engelen die niet om geld maar uit liefde en zorg hulp bieden aan anderen.

Officieel zijn engelen boodschappers van God. Ze brengen een boodschap van redding, van hulp en van een vrede en welzijn voor heden en toekomst. Dat klopt met het kerstverhaal.

Ze brengen het goede nieuws dat Gods goedheid in de mens Jezus gestalte krijgt.

Maar er zijn dus ook engelen die niet zozeer en zeker niet alleen goed nieuws brengen, er zijn er die dat goede zelf gewoon doen.

Engelen die het in huis gezellig maken, engelen die een be-moedigend kaartje sturen aan vrienden of kennissen die al te lang vergeten waren, engelen die in ziekenhuizen, in scholen, in tehuizen overal aandacht, liefde, vriendelijkheid en zorg aan anderen weggeven, zomaar, omdat ze nu eenmaal zo zijn.

Zullen we dit soort engelen horen zingen straks met Kerstmis? Ja, natuurlijk wel: Ze zingen van vrede op aarde aan de mensen, ze zingen het niet alleen, ze doen het ook.

Ze zitten in hetzelfde massakoor van degenen die het alleen maar zingen, maar ze zijn er wel degelijk. Kerstmis is vooral een feest, niet geschikt om het te bedelven onder uitgebreide vredesboodschappen waar in verhouding tot de lengte van de toespraak weinig van de vrede terecht komt. Een feest heeft

iets van een droom die even werkelijkheid wordt. Wie heeft niet eens gedacht: "Ik zou ze wel eens willen zien en horen, die kerstengelen". Ze zijn te zien, ze zijn te horen en ik wens u voor straks een "zalig kerstfeest" toe: dat u veel engelen zult ontmoeten, zingend of zwijgend, maar echte van vlees en bloed.

Dat u misschien zelf een van die engelen zult zijn.

Zalig Kerstfeest !

En met veel van die engelen wordt het vast ook een gelukkig Nieuwjaar!

pastor H.Lucassen

=====

Van de commissie O & O **NIEUWS**

Kerstviering en Kerstlunch

Op woensdag 21 december wordt de kerstviering gehouden in de kerkzaal van de "Open Hof", Hoflaan 2 in Ede. De viering begint om 11.30 uur (zaal open om 11.15 uur).

Voorgangers: Pastor Hans Lucassen en Mw. Sylvia von Kriegenbergh.

Lectrice: Mw. Doortje v.d. Put

Koor: Cantabile onder leiding van dhr. Lodewijk Busscher

Collecte: Commissie Zorg en Welzijn

Na afloop van de kerstviering is er voor degene die zich hiervoor hebben ingeschreven de gezamenlijke kerstlunch in de "Open Hof". De lunch wordt verzorgd door "**Ede aan de Kook**". Achtergrondmuziek tijdens de lunch zal worden verzorgd door "**Duo Ginger**" uit Ede. Einde kerstlunch tussen 14.45 en 15.15 uur. U wordt vriendelijk verzocht tot het einde van de lunch te blijven, zodat wij deze kerstviering en kerstlunch gezamenlijk kunnen afsluiten.

**De Commissie O & O wenst u
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar**

**Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag
4 januari 2017**

Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open 13.45 uur)

Locatie: in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”, hoek rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg.

De ingang is aan de Rozenlaan.

U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen in de omgeving van het appartementencomplex.

Zoals gebruikelijk ieder jaar, beginnen wij het nieuwe jaar met u de gelegenheid te geven om elkaar weer te ontmoeten. Het is een uitgelezen moment om gezamenlijk het glas te heffen op het Nieuwe Jaar 2017. Wij hopen dat het voor ons allen een vredig jaar mag worden waar gezondheid en solidariteit voorop mogen staan. Mogen we datgene uitdragen waar de KBO voor staat. Het gevoel van één zijn voor en met anderen. Het bestuur wilt graag vele KBO-leden ontmoeten op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Hartelijk welkom. Wij rekenen op uw komst en U kunt weer op ons rekenen in 2017 !!!!!

Informatiemiddag door coördinator Douwe Ettema.

Dag en datum: woensdag 18 januari 2017

Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open 13.45 uur)

Locatie: in de zaal van het appartementencomplex “De Bosroos”.

Douwe Ettema zal deze middag vertellen over de vele veranderingen die vanaf januari 2017 gelden voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Lees ook het artikel over dit onderwerp op pagina 10 in deze Nieuwsbrief.

Ook niet leden zijn op deze middag van harte welkom. De toegangsprijs voor niet leden is € 2,50 per persoon.

Activiteit in de maand februari 2017

Woensdag 15 februari: Voorlichtingsmiddag over de "Oud Katholieke kerk in Nederland" en "Wereldgebedsdag" door ons KBO-lid Mary-Ann Borggreve.

Fred Deuning

=====

Overige informatie

Belastinginvulhulp U kunt weer op ons rekenen in 2017.

Het invullen van de belastingaangifte is voor veel mensen een lastig karwei. Daarom hebben de ouderenbonden gezamenlijk de belastingservice ingesteld. Deze service werd tot nu toe financieel ondersteund door de belastingdienst. Dat is vanaf januari 2017 afgelopen. De belastingdienst geeft geen geld meer aan de ouderenbonden om dit project te ondersteunen. De minister geeft dat geld liever aan de bibliotheken, waar, ook in Ede, mensen met of zonder hulp, de aangifte inkomstenbelasting kunnen invullen op de computer die daar speciaal voor wordt klaargezet. Hoe het een en ander er precies gaat uitzien weten we in januari.

De ouderenbonden, onder leiding van de KBO, hebben besloten om de gebruikelijke hulp bij het invullen van uw aangifte

ook in 2017 voort te zetten. Wij komen weer naar u toe. Wel zijn er inkomensgrenzen aangegeven. Voor een enkele aangifte mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan 35.000 euro. Voor een dubbele aangifte (u en uw partner) is deze grens gesteld op 50.000 euro per jaar.

Vanwege het wegvallen van de subsidie zal een bijdrage gevraagd worden van 5,50 euro per aangifte. Via een speciale machtiging zal dat geïnd worden. Dat zijn dus voor u extra kosten. Want u betaalde al een onkostenvergoeding aan de invuller (max. 12 euro). Het wordt er dus niet goedkoper op. Als u eerder gebruik maakte van de belastingsservice van de ouderenbond dan kreeg u automatisch een zogenaamde machtigingscode. Die gaf u vervolgens aan de invuller en dan kreeg de invulhulp toegang tot uw belastinggegevens. Vanaf 2017 is dat veranderd, want u krijgt niet meer automatisch een machtiging. Deze wordt voortaan door de invulhulp aangevraagd. Uw invulhulp zal u vertellen hoe.

Ook voor het aanvragen of beëindigen van uw toeslagen kunt u een beroep doen op de invulhulpen. De KBO afdeling Ede-Bennekom heeft 5 belasting-invulhulpen. U kunt vanaf 1 maart 2017 uw eigen vertrouwde hulp vragen (bellen) om te assisteren bij het invullen. Nieuwe klanten kunnen contact zoeken met de coördinator in Ede. Zijn gegevens vindt u achterop de nieuwsbrief.

Het gaat dus in 2017 even anders dan voorheen. Daarom zullen wij een toelichting geven op deze veranderingen op een bijeenkomst van de KBO.

Deze bijeenkomst vindt plaats op **18 januari 2017**. Daar zullen de belasting-invulhulpen aanwezig zijn en zal er een uitvoerige toelichting worden gegeven op de nieuwe gang van zaken.

Vilma Schellenberg, Hans van der Laan, Leo van der Kleij, Herman van den Akker en Douwe Ettema.

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO

Gesprekken met politieke partijen

In augustus 2016 en eerder dit voorjaar voerde de KBO gesprekken met diverse politieke partijen over de verkiezingsprogramma's voor 2017. Dit naar aanleiding van ons in februari gepubliceerde Verkiezingsmanifest. Een half jaar en diverse gesprekken en overleggen verder kunnen we constateren dat onze oproep niet aan dovemansoren gericht is geweest: in de programma's van vrijwel alle politieke partijen (een deel van die programma's laat nog op zich wachten) is er volop aandacht voor ouderen en de onderwerpen die specifiek ouderen aangaan, zoals bijvoorbeeld preventie, vaccinatieprogramma voor ouderen en persoons-volgende financiering en verpleeg-huiszorg. En hoewel een aantal van die plannen, zoals de substantiële verbetering van de koopkracht van ouderen met een klein pensioen, ons beslist aanspreken, zijn we ook kritisch. Het is immers maar de vraag in hoeverre de plannen ook werkelijkheid worden. We blijven de ontwikkelingen dan ook volgen en zullen ons, in aanloop naar de verkiezingen, nadrukkelijk laten horen.

Ouderen doorbreken de stilte

Dit voorjaar vroeg de KBO haar leden om hun verhaal over wat acht jaar lang koopkrachtdaling met hen doet. Vele honderden verhalen kregen we binnen. Van jonge senioren die bang zijn voor wat er na hun pensionering gaat gebeuren tot heel kwetsbare ouderen die zich hun laatste levensjaren anders hadden voorgesteld. Op 13

september werden deze gebundeld aangeboden aan een groep Tweede Kamerleden, de leden van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij waren ook drie KBO-leden, Riet van Ee, Trix van der Biezen en Toon Zwart, aanwezig. De Kamerleden met wie we spraken toonden zich onder de indruk van de persoonlijke verhalen die ouderen met hen deelden. Wij hebben hen op het hart gedrukt de verhalen te delen binnen hun partij, in de hoop dat de volgende kabinetsperiode een stuk seniorvriendelijker wordt.

Pensioenen; niet korten bij lage rente

Op 15 september debatteerde de Tweede Kamer over het korten van pensioenen in 2017. Die kortingen worden steeds waarschijnlijker nu de rente zo laag is. Dat komt vooral doordat de Europese Centrale Bank de rente doelbewust laag houdt. De rente zegt hierdoor maar weinig meer over het daadwerkelijke vermogen van pensioenfondsen. De KBO wil daarom dat staatssecretaris Klijnsma kortingen op pensioen uitstelt zolang de Europese Centrale Bank haar beleid voortzet. Tijdens het debat gaf de staatssecretaris aan dat niet te willen. Wél kijkt zij naar de mogelijkheden om de hersteltermijn voor pensioenfondsen te verlengen. Dat betekent dat pensioenfondsen langer de tijd krijgen om te herstellen van financiële tegenslag en minder snel hoeven te korten.

Blauwe envelop

Begin juli, kort voor het zomerreces, besloot de Tweede Kamer dat mensen die dat graag willen ook in de toekomst papieren post van de Belastingdienst kunnen bli-

jven ontvangen. De Tweede Kamer komt hiermee tegemoet aan de zorgen van de KBO over de plannen om alle communicatie met de fiscus te digitaliseren. We zijn blij dat onze maandenlange stevige lobby dit positieve resultaat heeft opgeleverd.

=====

Verlagen

Ouder worden, maar: “hebben we het wel goed gedaan?” Een impressie.

Als vervolg op de middagen die we in de afgelopen seizoenen als KBO hebben georganiseerd, hebben we op 15 november j.l. een gespreksmiddag gehouden rondom het bovengenoemde thema. Rond de 35 KBO-leden hebben aan deze middag deelgenomen. In de inleiding heb ik verteld hoe ooit Godfried Bomans de geloofstraditie vergeleek met een kistje dat van generatie op generatie eerbiedig werd doorgegeven, zonder dat iemand ooit het deksel opende, of durfde te openen om te kijken wat er in zat. En toen dat eindelijk gebeurde, bleek het kistje “leeg” te zijn.

Alhoewel, zo leeg was dat kistje helemaal niet, getuige de vele herinneringen en persoonlijke verhalen van de KBO-leden onlangs. Wel onderkennen de meesten dat het lang niet altijd makkelijk was om je als gelovige de katholieke traditie eigen te maken en het “goed te doen”. En de vanzelfsprekendheid van “wij zijn toch gewoon katholiek” is er voor velen allang niet meer.

Een middag met elkaar in kleine groepen in gesprek aan de hand van zo'n vijftien vragen, leverde veel verhalen op van

persoonlijke vreugde en pijn aan een kerk die je enerzijds lief is, en die anderzijds ook veel kritische vragen oproept vanwege de grote veranderingen van de laatste decennia. De vragen van deze middag cirkelden rondom geloven, de rol van de Bijbel, kerk als instituut en kerk als lokale gemeenschap - vroeger en nu - het voorleven en doorgeven van katholieke waarden en normen, gelovige opvoeding van je kinderen, je eigen (mis)groei in geloven, zekerheid en twijfel e.d.

Velen waarderen de rituelen, zoals bidden, Mariadevotie en de tradities van de Katholieke kerk nog altijd als houvast en steun in deze complexe tijd. Blij ook met de openheid en ruimte die in de loop van de tijd gegroeid is om zelf kritisch te mogen en durven kijken naar de kerk als instituut en naar de rol en plaats van pastores en bisschoppen, en vooral de eigen stem die je als Gods volk vanuit de basis mag en kunt laten horen. Moeite blijft er met verplichtingen en onaantastbare dogma's, de celibaatsverplichting, geen vrouw in het ambt. De bijbel als geloofsboek is voor velen pas op late leeftijd ontdekt als bron van inspiratie en als vindplaats van antwoorden op levensvragen. Problemen werden vooral gevoeld rondom "twee geloven op één kussen", de seksuele moraal van de kerk, de behoudende koers van bisschoppen rond bv homoseksualiteit, de uitspraken hierover in de pers, het kindermisbruik, soms was er een plaatsvervangende schaamte. Steun ervaren de meesten in een liturgie die uitnodigt om mee te doen, een actuele verstaanbare preek; de zondagsviering als moment van bezinning, saamhorigheid (die soms ook ver te zoeken is!) en zeker ook ontmoeting. Gelukkig zijn er soms hoopvolle richtingwijzers in mensen die inspireren zoals paus Franciscus en bisschop de Korte, en de toenmalige bisschop Bekkers, in waarden als de 'Tien geboden, naastenliefde en medemenselijkheid, zorgzaamheid en respect,"het eigen geweten".

En het samen delen, het samen in gesprek gaan leverde vele verhalen op die mensen soms ineens anders naar elkaar heeft doen kijken. Kortom, een middag die zeker een vervolg zal krijgen.

pastor Hans Lucassen.

=====

Nogmaals dagje uit

In het oktober nummer heb ik een stukje geschreven over een dagje uit naar Heerlen. Vorige maand gingen mijn man en ik al weer uit. We gingen op een zaterdagmiddag naar een concert in Utrecht, waar we al maanden geleden kaarten voor hadden aangeschaft.

Weet je wat, 's morgens gaan we ook wat leuks doen in Utrecht. Ja, maar wat. Een tijdje gezocht op internet en toen besloten om "Onder de Dom" te gaan. Naast de Domtoren is het loket van deze attractie. Het heet DOMunder. Na uitleg ga je letterlijk onder de Dom. Je hoort en ziet over de tijd dat Utrecht een Romeinse vesting was. Het was heel boeiend en interessant. Het is wel aan te raden kaartjes per internet te bestellen om zeker te zijn dat je niet voor een deur komt, waar staat: *Helaas geen plaats meer voor de rondleiding.*

Je moet wel uit de voeten kunnen al hoewel er speciale rondleidingen zijn voor gehandicapten.

Als je van geschiedenis houdt is DOMunder echt een aanrader.

Mary-Ann Borggreve

Het zou leuk zijn als een van u iets over een uitje zou willen schrijven. Zo doe je ideeën op van elkaar.

Kennismaking met de Islam

Woensdag 19 oktober heeft Guido Dieteren op de KBO middag ons kennis laten maken met de Islam. Zijn interesse voor de Islam komt voort uit diverse reizen, die hij in Islamitische landen heeft gemaakt.

Diverse zaken over de Islam zijn aan de orde gekomen, zoals de oorsprong, de verhouding tot het Christendom maar ook de moderne Islam.

Enige feiten over het ontstaan van de Islam

± 570 is Mohammed geboren in Mekka. Een plaats in een woestijngebied, waar diverse stammen woonden die met vee rondtrokken. Deze mensen hadden een natuurgodsdiens (animisme) en geloofden onder andere dat er een Steen uit de hemel was die vereerd moest worden (waarschijnlijk een meteoriet). Deze steen ligt in Mekka in de Ka'aba.

Mohammed werd al jong wees en werd opgevoed door zijn opa en een oom, die oppasser was van die speciale steen. Door die speciale Steen was Mekka een bedevaartsoord. Er kwamen veel mensen en handelaren van heinde en verre. Op die manier kende Mohammed verhalen van Jodendom en Christendom.

Door een rijk huwelijk kreeg Mohammed de mogelijkheid om te gaan mediteren in de bergen. In 610 krijgt hij een visioen. De engel Gabriël verschijnt hem en hij moet opschrijven wat God via Gabriël aan hem zegt. Dit wordt de Koran. In 632 overlijdt Mohammed. Tot die tijd heeft hij openbaringen gehad.

Mohammed kiest duidelijk voor één God en wil dat alle afgodsbeelden verdwijnen. Dit werd niet prettig gevonden en hij vlucht in 622 naar Medina. Daar wordt hij heel popu-

lair en binnen twee jaar verovert hij Mekka. Het jaar 622 wordt het "geboorte jaar" van de Islam.

Hoe gaat het verder:

Alle afgodsbeelden worden vernietigd. Mohammed werkt verbindend en de diverse stammen verenigen zich door het geloof. Het Arabisch Schiereiland wordt een eenheid. Het geloof omvat het volgen van de Koran, niet het volgen van Mohammed.

De allerlaatste tocht van Mohammed door Mekka wordt stap voor stap beschreven. Dit is de tocht die elke gelovige éénmaal in zijn leven moet maken.

De opvolging van Mohammed blijft in de familie en deze heet een kalief. De volgelingen worden soennieten genoemd (ongeveer 90% van de gelovigen is soenniet). De vijfde kalief functioneert echter niet goed en dit heeft tot gevolg dat een grote groep gelovigen zich afsplitst en een andere opvolger kiest. De volgelingen van deze afsplitsing worden sjiieten genoemd. Dit gebeurde 20 jaar na de dood van Mohammed.

Belangrijke elementen van het Islamitisch Geloof

- Er is maar één God.
- God en mens hebben geen direct contact.
- Er zijn engelen en profeten nodig (Mohammed is de laatste profeet).
- In een moskee zijn beslist geen beelden.
- De 5 zuilen van het geloof: geloofsbelijdenis/gebed aalmoezen geven/vasten/bedevaart.

De Koran wordt met veel eerbied behandeld (bijvoorbeeld nooit onder een stapel boeken leggen).

Hierna heeft Guido nog over de historie van de Islam verteld. Denk maar eens aan het feit dat Wenen bijna bezet was₁₈

Daar hebben we het croissantje aan te danken. Uit blijdschap dat Wenen niet was veroverd bakten de bakkers een broodje in de vorm van een halve maan.

Verder zijn er natuurlijk nog meer zaken aan de orde geweest onder andere IS en het fundamentalisme.

Guido eindigde er mee dat hij ons een inkijk in de wereld van de Islam had willen geven.

Een wereld, die open en gastvrij is en waar men omziet naar elkaar.

Mary-Ann Borggreve

Vraag en Aanbod

Vitale dame 82 jr. zoekt bridgepartner om op vrijdagmiddag te bridgen bij de bridgeclub Ericahorst.

Wil de Graaf, tel. 0318 63 75 11

Welkom nieuwe leden



1. Mevr. D. Kiekens-van Kuijeren, Veenderweg 201 A, 6713 AG, Ede
2. Mevr. E. Waasdorp, Jachtlaan 103, 6713 KM, Ede
3. Dhr. T. Waasdorp, Jachtlaan 103, 6713 KM, Ede
4. Mevr. M. van Leeuwen, van Miereveltstraat 21, 6717 VN, Ede
5. Mevr. T. van Katwijk, Agaatstraat 88, 6713VG, Ede

Collectiviteitskortingen zorgverzekeraars: Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland (SKAG) - 2017

Zorgverzekeraar	Telefoonnummer	Website Algemene informatie	Website: premie berekenen en wijzigingen 2017	Collectiviteitsnummer
	071 751 00 37	www.zk.nl/uniekbo	https://secure.zilverenkruis.nl/Formulieren/PremieBerekenen www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/veranderingen	207000837
	0900 8490	(Z) https://www.vgz.nl/skag	https://www.vgz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen-en-afsluiten www.vgz.nl/wijzigingen2017	5095
	088 555 70 00 (nieuwe klanten) 555 77 77 (bestaande klanten)	088 www.cgz.nl	https://aanmelden.cgz.nl https://www.cgz.nl/vergoedingen/wijzigingen	26400031
Zorgverzekeraar	Korting basispakket	Korting aanvullende verzekering		
	8%	10%	25% korting op het Extra Vitaal pakket 10% op de Tandartsverzekering Gratis pakket Extra Aanvullend KBO	
	8% op Ruime Keuze en Eigenkeuze 5% op Goede Keuze	5%	5% korting op VGZ Aanvullend Goed, 5% Aanvullend Beter en 5% Aanvullend Best 5% korting op VGZ Vitaal Pakket	
	5%	nvt		